

Kerst nadert.

De Bijbel geeft ons een venster op Gods visie op de tijd. Dat wordt bijzonder actueel op het moment dat God Zijn Zoon naar de aarde zendt om mens te worden. Waarom deed God dat toen en hoe blijft de grote Schepper van hemel en aarde de tijden in Zijn hand houden? Dat blijft actueel! Gods plan met de komst van Jezus op aarde krijgt nog een vervolg. Hij komt weer! Maar wanneer?? Letten op de tekenen. In Mattheus 24 wijst de Here Jezus op gebeurtenissen in de wereld, wanneer Zijn komst aanstaande is.

Berichten over oorlogen en oorlogsdreiging, rampen en aardbevingen. De schepping van God heeft zwaar te lijden en zucht onder alles wat haar overkomt. Jezus komt niet eerder terug dan wanneer alle volken het Evangelie hebben gehoord.

Er zijn veel teksten in de Bijbel die verkondigen dat God de staat Israël zou herstellen en dat Hij de Israëlieten uit alle landen terug zou brengen naar het beloofde land. Deze terugkeer is een sterke voorbode van de wederkomst van Jezus. We zien dit in onze eigen tijd gebeuren: eerst de oprichting van de staat Israël in 1948 en vanaf die dag de niet te stuiten exodus van Joden uit alle landen naar het beloofde land. De Bijbel geeft ons geen voorspellingen, maar wél verkondiging. Dat moet ons zeer terughoudend maken als het over tijdsberekningen gaat. Het gaat gebeuren als Gods tijd gekomen is. We lezen in Galaten 4 vers 4: maar toen de juiste tijd gekomen was, stuurde God zijn Zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren en aan de wet onderworpen was. Hij zal ons vrijkopen, zodat God ons als zijn kinderen kan aanemen. Maar als Gods tijd gekomen is!

Uw voorzitter, Dick Schoneveld

Kerstvieringen 13 en 14 december 2023.

Beste leden,

Al een paar jaar vieren wij de kerstviering in 2 dagen. Dit bevalt ons goed; meer ruimte om te verplaatsen en met u een praatje te maken.



Merry Christmas!

De kerstcommissie heeft haar best gedaan om voor u een sfeervolle kerstviering te maken. De vieringen beginnen om 10.30 uur en eindigen rond 15.00 uur. Er is een lunch, heeft u een allergie laat het ons weten. Wij hopen u bij deze kerstvieringen te ontmoeten in de Voorhof te Rijnsburg.

Aafke Ravensbergen.

Aanmelden voor de kerstvieringen 2023.

Dit jaar worden de kerstvieringen opnieuw op twee dagen houden te weten: woensdag 13 en donderdag 14 december a.s.

Voor beide dagen geldt:

Aanvang: 10.30 uur, rond 12.15 uur gebruiken wij een lunch, einde van de middag ca. 15.00 uur.

U moet zich wel vooraf aanmelden voor de woensdag of donderdag!!

Aanmelden bij: Tineke van Delft, 06 2152 0710. U kunt haar bereiken, vanaf woensdag 6 tot en met vrijdag 8 december.

Verslag van de contactmiddag van 8 november 2023.

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom. Goed nieuws over Aafke. Ze voelt zich beter, heeft geen pijn en hoopt met de kerstvieringen erbij te zijn. I.v.m. de brandveiligheid moeten de scootmobielen en de rollators in de hal.

Ook welkom aan onze gast, ds. Marieke Meiring-Snijder, sinds 1 november 2015 als predikant verbonden aan de St. Prot. Luchthavenpastoraat Schiphol. We beginnen met het zingen van ps. 122. Het is een lied om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dick leest ps. 121 vers 8. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid. Niemand weet wanneer zijn levensreis teneinde loopt, maar de fase van de reis waar we nu in zitten wordt getekend door onzekerheid. Hij gaat ons voor in gebed.

Na de pauze met koffie/thee krijgt ds. Marieke Meiring het woord. Ze begint met de vraag of we wisten dat er luchthavenpastoraat is op Schiphol. Ze werken met 3 pastores en 25 vrijwilligers. We zien een ontroerend filmpje van you tube. Op de 2^e verdieping is het Meditation Centre. Het is 24 uur per dag open. Voor elke religie en overtuiging is plek. Elke zondag een kerkdienst, afwisselend R.K., Anglicaans en Protestants. Er is een helpende hand voor reizigers in nood die een dierbare verloren hebben en/of onverwachts voor emotionele problemen staan. Wat heeft de familie nodig. In elk land wordt anders omgegaan met overlijden. Er is veel verdriet en emotie. Aan de pastores wordt gevraagd om passagiers, families en vrienden op te vangen of te herenigen bijv. bij het overlijden van een naaste. Bij overlijden in het buitenland en terugkeer van familie naar Nederland worden de pastores ingeschakeld om de naasten in Nederland mee te nemen naar de gate. Daar worden ze dan herenigd.

Na de tweede pauze met de collecte gaat Marieke verder. Er zijn vragen: hoe wordt het betaald? Deels door de luchthaven, deels door de kerkelijke achterban via giften en donaties. We zien een filmpje met veel verdriet. Pastoraat met Hart en Ziel. In het stiltecentrum veel



boeken en Bijbels. Ze kan het werk aan doordat ze een goed thuisfront heeft, sport en mediteert. Verschillende religies zijn aanwezig. Ze respecteren elkaar en er is verdraagzaamheid. Ze hebben vaak hetzelfde verdriet. Er komen 140.000 bezoekers per jaar in het stiltecentrum. De pastores werken alle 3 fulltime. Na deze boeiende, zeer indrukwekkende uitleg

wordt zij bedankt met een warm applaus en bloemen. Dick heeft ook gezorgd voor 3 bosjes bloemen voor in het stiltecentrum.

Prijna sluit de middag af. Op de beamer een afbeelding van haar wandelschoenen. Die hebben heel wat kilometers afgelegd. Af en toe een nieuw pad, een rugzak met weinig bagage. Geen bekende mensen, geen bekende wegen. Dat vraagt doorzetting, inspanning en vertrouwen op je route en gids.

Je bent een Pelgrim, geen haast, vertrouw op de Gids die altijd met je meegaat. Daarna gaat ze voor in dankgebed. De volgende bijeenkomsten zijn op 13 en 14 december, de kerstvieringen. Vooraf opgeven bij Tineke. In het volgende mededelingenblad staan de dagen en het telefoonnummer. Iedereen wel thuis.

Secretaris Tineke van Delft.

Omzien naar elkaar.

Wij zijn een team bestaande uit: Lijnie Glasbergen, Wil Kotterer, Nel Vletter en Prijna Wessel.

Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje koffie /thee. De PCOB is een organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel beter dan alleen! Voor meer informatie over dit dankbare werk of als u een bezoekje wilt kunt u bellen naar Prijna Wessel - de Mooij, tel. 06 2259 0340.



Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar

Omzien naar elkaar - uitbreiding.

Ons team heeft uitbreiding gehad. Een baby? Nee, een aanvulling. Het team bestond uit Lijnie Glasbergen, Wil Kotterer, Nel Vletter en Prijna Wessel. Nu is een man toegevoegd waar we heel blij mee zijn want nu zijn de mannen beter vertegenwoordigd.

Gerrit Kromhout gaat ook bezoeken. Hij is net met pensioen en komt meedoen. Daar zijn we blij mee. Stelt u prijs op een bezoekje? Wij doen ons best.

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar

Van de penningmeester.

Correctie ontvangen giften vorige maand: Op 11-10-2023 staat abusievelijk vermeld € 10,00. Dit moet zijn € 20,00.

Collecte contactmiddag 08-11-2023: € 339,22.

Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 55,00.

06-11-23	Gift voor PCOB	€ 25,00
08-11-23	Gift voor PCOB	€ 30,00

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage.

Kees van Delft, penningmeester.

Een lied vol overgave gemaakt door Dirk Camphuysen.

Heer, wat lof zal ik U geven, die mijn hulp en trooster zijt.

Die mijn handen maakt bedreven, en mijn zwaard bequaam ten strijd.

Die mij goed zijt, die mij mild zijt, die mij vast zijt en getrouw.

Die mijn kracht zijt, die mijn schild zijt, waar ik gansch mij op betrouw.

Laten wij, voor zover het aan ons ligt, de vrede met de ander bewaren!
De Heer wil ons Zijn vrede in het hart geven en dat maakt je – ondanks onze eventuele moeiten en verdriet - pas echt gelukkig!

Lied van Sela.

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

Rijbewijskeuring.

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland.

Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg. Koomansplein 1, 2e etage. Voor een afspraak moet u altijd vooraf bellen met 06 22947548. Kosten leden Ouderenbond € 35,00.

Let op: Betaling uitsluitend contant.

Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland.

Spinoza-Spinazie.

De verspreking is snel gemaakt. In het Nederlands bestaat de uitdrukking "ga zo door, mijn zoon, en gij zult spinazie eten". Volgens uitleggers heeft deze uitdrukking wel degelijk met Spinoza te maken: hij werd door de kinderen van zijn Amsterdamse vriend Frans van den Enden plagend "meneer Spinazie" genoemd. "Ga zo door, mijn zoon, en gij zult spinazie eten" is volgens Van Dale dus een aanmoediging die is verbasterd en eigenlijk betekent: Ga zo door en je zult Spinoza heten, je zult even knap worden als hij.

Camphuysen, zijn leven en zijn werk, een vrome dissident

*Ach! Waren alle menschen wijs, en wilden daarbij wel!
De aard waar daar een Paradijs, nu isse meest een Hel.*

U kent dit gedicht aan de gevel van het Museum Het Spinozahuis in Rijnsburg. Wie heeft dit gedicht geschreven? Spinoza, zegt u. Velen zullen dat denken, toch is het niet Spinoza, maar Dirk Camphuysen, u weet wel van de Camphuysenstraat in Rijnsburg.

Over het gedicht zelf. "*De aard waar haar een paradijs*", wie is toch die **haar**?? Het gaat toch niet over een vrouw? Nee, dat "haar" staat voor alle mensen uit de eerste regel. De aarde zou voor alle mensen een paradijs zijn als ze maar wijs waren! "Haar" is een antieke vorm van een persoonlijk voornaamwoord.

Maar nu eerst: Dirk Camphuysen zelf.

Hij werd geboren in Gorichem in 1586. Achtereenvolgens was hij kunstschilder, theologisch student in Leiden, leraar in talen, leermeester van de Latijnse school te Utrecht, predikant in Vleuten, boekhandelaar, gedichtenschrijver te Harlingen, vlashandelaar te Dokkum. Overleden daar, 41 jaar oud. Over zijn geboortedatum onzekerheid. Zijn ouders waren Doopsgezind. Zij lieten hem niet dopen en daarom kwam hij ook niet in de boeken van de kerk terecht, die voordat de burgerlijke stand er was, uitsluitel konden geven over iemands geboortedatum.



Wat een groot aantal beroepen heeft Dirk uitgeoefend in zijn korte leven. Op allerlei plaatsen en manieren moest hij proberen in het onderhoud van hem zelf en zijn gezin te voorzien.

In Leiden ging Camphuysen naar de universiteit. Daar maakte hij kennis met een student, die sympathie had voor de remonstrantse theoloog Arminius. Die student had een zuster, Anneke Allendorp. Dirk werd verliefd op haar en zij op hem. Het werd liefde voor het leven! Een kort leven, zij kregen samen een aantal kinderen, daar is weinig over bekend.

Omdat het voor een theoloog met remonstrantse neigingen moeilijk was een beroep te krijgen, aanvaarde hij de leraarsfunctie aan de Latijnse school te Utrecht. Na voltooiing van zijn studie nam hij een beroep aan naar het overwegend roomse Vleuten. Deze bevolkingsgroep waardeerde hem zeer. Later in Harlingen, waar het gezin clandestien verbleef, werkte hij aan het persklaar maken van zijn gedichtenbundel "Stichtelijke rijmen" in 4 delen. Ondertussen werkte hij ook aan een nieuwe psalmberijming.

Het is niet zo vreemd dat het gedicht in de muur van het Spinozahuis van Camphuysen afkomstig is. Hij was een Collegiant of Rhijnsburger, zoals ze genoemd werden. De chirurgijn Hooman, ook een Collegiant, had het huis laten bouwen aan het Moleneind, waar de Collegianten bij elkaar kwamen. Na zijn ontzetting uit de predikantsdienst in Vleuten kwam hij op één van zijn tochten in Rijnsburg. De collegianten mochten in hem een geestverwant begroeten. Toch zijn er door Camphuysen geschreven gedichten tot op heden gekend en geliefd gebleven.

In het liedboek van de kerken vinden we drie gezangen waar de naam Camphuysen aan verbonden is. Gezang 18, 433 en 420. Misschien voor u een eerste kennismaking met de grote dichter dominee. Wij mogen er trots op zijn, dat hij in Rijnsburg vrienden heeft gevonden waarbij hij zich veilig voelde.

Een verhaal uit het boek "Het schone kussen" van Herman de Mooij.

Omstreeks 1850 in Rijnsburg. Over belhamels uit die tijd.

Dat de oude veldwachter van der Fuijk, dat weet iedereen, altijd op zoek is naar een aanvulling op zijn karig traktement is bekend. Alles wat eetbaar is of op een andere manier waarde heeft wordt in dank met twee vingers aan de pet aanvaard. Als hij op een zomerse avond plichtsgetrouw, slenterend met zijn handen op de rug, maar met ogen voor en achter zijn ronde door het dorp doet, ziet hij in de schemering aan de kant van de Vliet iets liggen, wat van een afstand op een kool lijkt. Rooie kool, zijn lievelingskostje.

Hij kan zijn ogen bijna niet geloven en quasi nonchalant, onderhand heftig slikkend kijkt hij om zich heen, niemand te zien.

Als dat toch eens waar zou zijn! In gedachten ruikt hij de geur van de kool al en alleen daarom moet hij nog eens drie keer slikken. Voorzichtig, voetje voor voetje, zet hij zijn ene been na het andere op de schuin



aflopende walkant. Waarachtig, een echte rode kool, en niet zo'n kleintje ook! Die moet iemand tijdens het lossen van een Westlander verloren of vergeten zijn. Heftige gewetensnood overvalt de gerechtsdienaar, die heen en weer wordt geslingerd wordt tussen plichtbesef en zorg voor het eigen huishouden. Meenemen voor eigen

gebruik staat gelijk aan diefstal. Laten liggen betekent dat iemand met minder scrupules hem wis en waarachtig meeneemt en morgen in zijn plaats een goed maal heeft. Volgens de Wet moet hij het Gevonden Voorwerp in beslag nemen, proces verbaal opmaken en een openbare bekendmaking bij het gemeentehuis in de glazen vitrinekast hangen. Dat zal hem toch op zijn minst een pluim van de Burgemeester, die eerlijkheid weet te waarderen, opleveren. Verwikkeld in een heftige tweestrijd verliest hij dan in een fractie van een seconde zijn zelfbeheersing, buigt zich sneller dan goed voor hem is voorover en grist de kool van de waterkant. In diezelfde seconde begrijpt hij ook dat hij is beetgenomen. Vanuit de schaduw van een boerderij aan de overkant van de Vliet klinkt plotseling hoongelach uit wel vijftien jongenskelen. Zijn handen en zijn uniformbroek zitten meteen onder de stront en als hij in zijn betraptheid zijn evenwicht dreigt te verliezen smeert hij ook nog eens zijn uniform onder. De rotjongens hebben de rode kool uitgehold en volgegoten met dunne koeienstront. De echo van het hoongelach klinkt nog maanden na in het dorp.

Gelezen op bladzijde 96 "Het schone kussen" een Rijnsburgse familiegeschiedenis. In de Bibliotheek in Rijnsburg is het boekje voor pashouders te leen.

Programma 2023 / 2024.

2023:

13-12: Kerstviering verzorgd door het bestuur.

14-12: Kerstviering verzorgd door het bestuur.

2024:

10-01: Domari (Gypsies) in en rond Jeruzalem, een zeer arme groep zigeuners, door Wil den Dikken namens de Stichting Vrienden van Domari

07-02: Jaarvergadering, na de pauze informatie over Voedselbank Katwijk door Wim de Mooij

15-03: 100 jaar brandweer Rijnsburg door Klaas de Jong

10-04: Een rondje fietsen door Oost Europa door Jan van der Ent

08-05: Nog niet bekend

Aafke Ravensbergen.

Leden mutaties.

Overleden:

Op 03-10: Dhr. T.M. Schaap, Peter Paul Rubensstraat 40, 2231DC

Op 05-11: Mw. C. de Jong-Hoek, Overrijn 7, 2223ER

Op 15-11: Mw. M.A. Heemskerk, Vliet Noordzijde 92, 2231GR

Bedankt:

Mw. C. Noort, Kamille 1, 2231WT

Mw. C. Goedhart, Populierenlaan 13, 2231XC

Dhr.+mw. v.d. Bosch-v.d. Meij, Petr. van Saxenstraat 61, 2231LS

Mw. J. v.d. Berg-Russchenberg, Prof. Dr. A.E. van Giffenstr. 1, 2235AE

Dhr. C. de Jong, Oude Vlietweg 50/ kamer 303, 2231DS

Dhr. C. van der Spijk, Veilingmeesterhof 2, 2231MZ

Nieuw:

Mw. L. Schaap, van Beuningenstraat 15, 2232AA

Mw. M. vom Hofe-van der Meij, Veilingmeesterhof 16, 2231MZ

Mw. N. Mooten, Wagenaarstraat 5, 2231WM

Hartelijk welkom!!



Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.

Bestuur.

Voorzitter:	D.S. Schoneveld (Dick)	Telefoon:	06 5340 6872
2 ^e voorzitter:	A. Ravensbergen - Jongedijk (Aafke)		06 5732 6645
Secretaris:	C.S. van Delft (Tineke)		06 2152 0710
Penningmeester:	C. van Delft (Kees)		06 4546 0845
Omzien naar Elkaar:	P. Wessel - de Mooij (Prijna)		06 2259 0340
Reiscommissie:	M. Wassenaar - Knipscheer (Marieke)		06 1026 9118
Reiscommissie:	J. Wolvers - Guijt (Janneke)		06-44607024
Ledenadministratie:	D.S. Schoneveld (Dick)		06 5340 6872
Mededelingenblad:	C. van Delft (Kees), eindredacteur		06 454 60845

Belasting invulhulpen. (HuBa's).

A.J. Barnard	Rijnsburg	071-4020304
D.S. Schoneveld	Rijnsburg	06 5340 6872
F. Veldman	Rijnsburg	06-20859479
W.M. de Jong	Katwijk	071-4073270
A. Tieleman	Oegstgeest	071-3615443

Overig.

Website:	www.pcobrijnsburg.nl
Email:	tinekevandelft@casema.nl
Rekeningnr.:	NL16 RABO 0337 0352 88 t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg

Welzijnskwartier: Kantoor gehuisvest in de Burgt voor hulp aanvragen bij Gemeente of overige zorgvragen.
Telefoon 071-4021724.